

de Eester vergroent

Zes jaar geleden verhuisde **Wolfgang** van Oostenrijk naar Nederland. Inmiddels woont hij met veel plezier aan de Levantkade, waar hij samen met burens de straat groener en fleuriger maakt via guerrilla gardening. Hij is actief lid van de Partij voor de Dieren en sinds dit jaar ook betrokken bij de Eester.

Hoe is het om hier te wonen?

De buurt is heel mooi en de mensen zijn vriendelijk. Er is veel onderlinge hulp; het voelt als een dorp in de stad. Wat ik ook waardeer, is de directheid van Nederlanders. En iets wat me opvalt: vrouwen zijn hier heel sterk. Bij Tai Chi, de Eettafel en zelfs bij openwaterzwemmen ben ik vaak de enige man.

Hoe ken je de Eester?

Mijn burens zeiden: 'Als je iets nodig hebt of iets wilt veranderen in de buurt, ga dan

naar de Eester.' Dat heb ik gedaan. Al snel daarna zat ik bij de BuurtTop 2030 om mee te praten over het vergroenen van de wijk. Daar ontmoette ik Rudy en sloot ik me aan bij de werkgroep 'de vergroeners'.

Wat doen de vergroeners?

We komen regelmatig samen met een groep buurtgenoten. Dat doen we buiten - de buurt is onze vergaderruimte. We overleggen terwijl we wandelen. We werken aan plannen zoals snoeien, het plaatsen van regentonnen en het



maken van vleermuis- en vogelhuisjes. We delen deze buurt met veel meer soorten dan alleen mensen.

Waarom is biodiversiteit voor jou zo belangrijk?

Veel mensen denken dat

groen altijd goed is, maar dat klopt niet helemaal. Sommige planten zien er mooi uit, maar hebben weinig waarde voor vogels, insecten of vleermuizen. In steden worden vaak soorten geplant waar dieren niets

aan hebben. Ik wil mensen laten zien dat we deze plek delen met andere soorten. Vanuit dat idee zijn de excursies 'ontdek je wilde burens' ontstaan.

Wat houden die excursies in?

Samen met An van de Eester hebben we een aantal excursies ontwikkeld. Tijdens de eerste wandelingen ging bioloog Arend mee om uitleg te geven. Deelnemers leerden welke planten en vogels hier leven en wat ze zelf kunnen doen om hen te helpen. We werken nog aan een excursie over vleermuizen, het groen langs de kades en de waterkwaliteit. Ook komt er een lezing van een expert uit Leiden, die daar een gracht weer gezond en levend heeft gemaakt.

Wat hopen de vergroeners nog meer voor de buurt?

We willen meer samenwerken met andere initiatieven in de wijk. En het zou mooi zijn als bewoners zelf binnentuinen mogen beheren en inrichten, bijvoorbeeld samen met biologen en organisaties zoals IVN. De Eester heeft als officieel buurtplatform afspraken met de gemeente om samen met bewoners te kijken naar verdere vergroening. Er is nog veel mogelijk ●

Wil je meer weten of meedoen? Loop gerust binnen bij de Eester of maak een afspraak per mail via: duurzaam@buurtcooperatieohg.nl

Van de eerste excursie buurtgroen maakte An een podcast. Deze is te beluisteren op de website van de Eester.

EesterMakers | TextielLab12+ |

'Superleuk, omdat ik nieuwe buurtgenoten leer kennen'

Jasmijn, Eefke en Evi (13) kennen elkaar vanaf groep 3 op de Piet Heinschool. Ze zitten inmiddels op verschillende middelbare scholen. Ze hebben altijd meegedaan bij Eester Imps. Nu zijn ze EesterMakers en doen ze mee met TextielLab voor 12-plussers.

Hoe vinden jullie het?

Jasmijn: 'Het is een leuk idee omdat er in de buurt weinig te doen is voor onze leeftijd. Ik mis mijn schoolvriendinnen, ook al wonen we nog in dezelfde buurt. We hebben minder tijd en we zien elkaar alleen als we bij elkaar thuis afspreken. Het is fijn dat we elkaar nu weer zien bij TextielLab, wat we altijd al erg leuk vonden.'

Ik zou willen dat er een plek was - zoals hier in de Eester - waar je elke week naartoe kan gaan om iets leuks te doen. Dan kun je je vrienden blijven zien en nieuwe mensen leren kennen.'

Annabel (13) zat op de Achthoek en gaat nu naar het Montessori Lyceum Amsterdam. Ze had nooit eerder iets in de Eester gedaan. Net als haar oud-schoolgenoten Cato (13), Floortje, Eva, Eline en Saba (12).

Ik vind het superleuk, vooral omdat ik hier nieuwe buurtgenoten leer kennen. Op mijn oude school werden er na school creatieve activiteiten georganiseerd. Maar dan kende ik de meeste kinderen al.

Wat als je nog meer activiteiten zou kunnen bedenken om hier te doen?

'Een tekenclub én pottenbakken', zeggen ze unaniem.

Deze meiden hoorden via hun moeder over de EesterMakers. Om meer tieners te bereiken hebben ze een suggestie: 'Hang posters op bij sportclubs en in de gymzalen van de scholen.' ●



Eester Imps



Sinds vorig jaar werken de Eester, het Muziekgebouw en het Bimhuis samen. Tobias en Don (10) deden mee aan MuziekLab: een plek waar je kunt experimenteren met klanken, ontdekt hoe leuk het is om zelf muziek te maken en op een creatieve manier je eigen muziekstukken bedenkt.

Tobias vertelt: 'In het SoundLAB van het Muziekgebouw staan zelfgemaakte instrumenten. Het zijn een soort elektrische kastjes met knopjes in allerlei kleuren. Als je op een kleur drukt, hoor je een (gek) geluid. Door verschillende kleuren te combineren, maak je je eigen muziekstuk. Dat is leuk, want niemand maakt precies hetzelfde. We maakten ook muziek in groepjes. Soms was dat lastig, omdat iedereen iets anders wilde. Maar uiteindelijk lukte het altijd om samen iets moois te bedenken.'

Don vult aan: 'Als warming-up speelden we het spel 'de verboden klanken'. Dan moest je het juiste ritme van de meester nadoen - anders was je af.'

En hoe vonden jullie het? Tobias: 'Leuker dan ik had verwacht. Zelfs leuker dan MaakLab, omdat het helemaal nieuw voor me was.'

Don: 'Ik vond MuziekLab leuk omdat er allemaal gekke instrumenten waren die ik nog niet kende. En vooral omdat ik er nieuwe vrienden heb gemaakt.' ●

Een 'eigen' plek om samen te komen

Op 6 maart jl. werd een pizza-avond georganiseerd om hierover met een aantal EesterMakers over door te praten. De belangrijkste uitkomst: zij ervaren de Eester ook als hún plek. Een plek waar ze gewoon binnen kunnen lopen en zelf activiteiten kunnen organiseren. 'We zouden elke maand wel een pizza-avond willen met een film of spelletjes. En vooral verstoppertje spelen', want dat vonden ze die avond het allerleukst ●

EesterMakers

Tijdens de BuurtTop van 6 april 2025 gaven kinderen uit het Oostelijk Havengebied aan dat er weinig te doen is voor tieners en jongeren in de middelbare schoolleeftijd. Ook misten ze een plek om elkaar te ontmoeten.

Met hulp van de Eester vormen zij nu EesterMakers: een creatieve club en ontmoetingsplek voor jongeren vanaf 12 jaar. Op vrijdagmiddag is er nu iets te doen in de huiskamer van de buurt.



de Eester verduurzaamt

Wil je tips hoe jij je huishouden kunt verduurzamen? Wil je meer groen in de buurt? Duurzaamheid, daar zet de Eester sterk op in. Neem deel aan één van onze vele activiteiten. Of sluit je aan bij de Energiecommissie, de vergroeners of de werkgroep Circulair.

de Eester denkt mee & lost op

Loop je rond met een idee om het Oostelijk Havengebied veiliger, socialer of duurzamer te maken? De Eester is benieuwd naar jouw ideeën en organiseert regelmatig een brainstorm met buurtbewoners over de toekomst van de buurt. Of loop bij ons binnen met jouw idee en wij kijken hoe je plan uitgevoerd kan worden!

de Eester zorgt & helpt

Heb je behoefte aan een steuntje in de rug? Wil je juist iets betekenen voor een buurtgenoot? Zorg voor elkaar in de buurt, dat vinden wij belangrijk. Daarom koppelt de Eester burens aan elkaar voor burenhulp. En we zijn benieuwd naar jouw idee voor goede zorg in de buurt!

de Eester leert & recreëert

De Eester heeft een gevarieerd creatief programma: van theater maken, zingen tot knutselen en natuurtekenen. Jaarlijks organiseert de Eester het Eesterfestival met buurtdiner. Voor iedere volwassene is er een passende activiteit!

de Eester Imps

Waar wordt jouw kind enthousiast van? De Eester verzorgt voor kinderen een breed aanbod aan cursussen. Van knutselen, koken, yoga en dansen tot ontdekkingstochten in de natuur. Zo ontdekt jouw kind haar/zijn passie, leert nieuwe vaardigheden en krijgt nieuwe vrienden.