

de Eester 10 jaar

zomer 2025 www.de-eester.nl



de Eester denkt mee & lost op

Meta (66) woont al 33 jaar in de buurt. Dit jaar stopt ze als algemeen coördinator bij de Eester. Maar zal betrokken blijven en wil haar kennis en ervaring delen met anderen.



Hoe is de Eester ontstaan?

Als bewonerscommissie organiseerden we activiteiten voor meer verbinding tussen bewoners rondom de Entrepotbrug. Aanleiding was overlast in ons wooncomplex en een dreigende verloedering. Meer burens hadden hier zorgen over en ik dacht: 'Of we blijven klagen en zeuren, of we gaan er samen iets aan doen.' Het begon met een burendag. Van daaruit ontstonden er initiatieven als een gezamenlijke picknicktafel, een schommel, een boekenkast en groen in eigen beheer.

En toen?

We zagen dat dit werkte en dat iedereen het leuk vond. Ook kwamen er vragen over het organiseren van 'zorg' in de buurt. Dan hebben we dus meer bewoners nodig en kunnen we dit voor het hele Oostelijk Havengebied doen, dacht ik. Met kleine initiatieven starten en steeds meer massa creëren, zodat we zelf

regie kunnen nemen over hoe we wonen en leven in onze buurt.

Ik ging me oriënteren, legde contacten met andere bewoners en de gemeente. In 2014 pitchte ik het idee van een buurtcoöperatie bij een bijeenkomst vanuit het stadsdeel. Toenmalig wethouder Lieke Thesingh zag het zitten en bood mij de ruimte om dit te verder onderzoeken. We begonnen met de Eettafels in het IISG. Hierbij gingen bewoners met elkaar in gesprek, onder het genot van een lekkere maaltijd. Ze bedachten ideeën om de buurt beter te maken. Deze ideeën werden omgezet in plannen en dit leidde tot allerlei initiatieven, zoals een eigen buurttruimte. Van, voor en door bewoners. Zo doen we het nu nog steeds.

1 april 2015

Met een aantal initiatiefnemers richtten we vereniging Buurtcoöperatie OHG op.

Ook gingen we aan de slag met het zoeken naar een ruimte. Dat was spannend en niet iedereen durfde het aan. Hoe gingen we dit betalen? Dit leidde tot stevige discussies. We bedachten een verdienmodel met zaalverhuur, leden, subsidie en sponsoring. Een ander initiatief, waar bewoners mee begonnen, was het ontwikkelen van burenhulp: de BuurtBel.

In januari 2016 openden we de deuren van de buurttruimte. De naam de Eester is tijdens het openingsfeest door buurtbewoners bedacht.

Met passie, daadkracht en enthousiasme, kregen we het voor elkaar. Vanaf het begin draait het om ontmoeting en verbinding tussen buurtbewoners en het faciliteren van initiatieven en activiteiten die bijdragen aan een sociale, veilige en duurzame buurt.

10 jaar Eester

Kijk waar we nu zijn! Er zijn ruim 200 actieve bewoners, steeds meer leden, een betrokken bestuur en het aantal activiteiten groeit. En we hebben de Eester samen met de buurt gekocht en verbouwd. Het is een buurttruimte geworden met een huiskamer waar iedereen terecht kan: een plek die ruimte biedt aan allerlei ideeën. We hebben een team opgebouwd van trekkers waarvan, sinds een paar jaar, zelfs mensen op de loonlijst staan. In april was de tweede BuurtTop en die leidt weer tot een toekomstagenda met ideeën en initiatieven waar we de komende jaar samen mee verder kunnen.

Nu ga je stoppen...

Ik stop als algemeen coördinator, maar ik blijf natuurlijk betrokken bij de buurt en de Eester. We gaan een boek schrijven, over de werkwijze van de Eester, om andere (buurt)initiatieven te inspireren. We delen onze kennis en ervaringen over de dingen die wij geleerd hebben. Iets om trots op te zijn!

Wat wil je meegeven?

De Eester is van, voor en door bewoners. Initiatieven komen vanuit bewoners en de Eester faciliteert en ondersteunt. Autonomie, de eigenheid van de Eester en vooral verbindingen leggen tussen bewoners. Ik hoop dat dit echt behouden blijft ●

De Eester bestaat 10 jaar en dat vieren we tijdens de Eester Feestweek van 19 t/m 27 september! Met activiteiten voor jong en oud en we sluiten af met het buurtdiner.

Zoals al 10 jaar bij de Eester geldt: alle activiteiten zijn van, voor en door de buurt. Dus deze mijlpaal vieren we graag met jou. Vier je het feest met ons mee?

De Eester is een onmisbare schakel in de buurt. We verbinden burens aan elkaar, ondersteunen initiatieven van buurtgenoten, helpen elkaar met burenhulp, zetten in op duurzaamheid en nog veel meer.

Scan de QR-code voor het programma van de feestweek

Herman (70) werkte als ambtenaar bij de gemeente Amsterdam en is nu gepensioneerd. Hij woont sinds 1988 in de buurt en is vanaf het begin betrokken en actief bij de Eester. Hij sport veel, kookt graag en staat altijd voor anderen klaar.



buurtbewoners terecht konden. Veel sociale voorzieningen en -plekken waren wegbezuinigd. Het was een goed moment, een gat waar we insprongen.

Wat ging je doen?

We richtten op 1 april 2015 een vereniging op en ik ging als penningmeester in het bestuur. Eerlijk gezegd geloofde ik er niet echt in: 'wat zijn dit voor grootse plannen?' Ik vond het in het begin allemaal heel erg wankel, ik dacht dat het ieder jaar over kon zijn; we hadden geen structurele subsidie.

En toen?

Alles lukte tot mijn verrassing! En al snel viel ons (Meta's) oog op het pand waar we nu zitten. Er kwamen nieuwe bestuursleden bij en het ledenaantal groeide. Ik ben uiteindelijk vijf jaar penningmeester geweest.

Wat heeft je het meest verrast?

Dat het zo groot is geworden en financieel gezond, stabiel en succesvol. En vooral dat we een eigen buurttruimte hebben. Ongelooflijk wat het heeft losgemaakt. Dat er zoveel mensen wilden investeren in de buurttruimte, is hartverwarmend. Het heeft ook de buurtcoöperatie op de kaart gezet.

Wat doe je nu?

Na mijn bestuursrol heb ik meegelopen bij de aankoop van de Eester. En nu ben ik gastheer, op dinsdagochtend, en kook ik eens in de 6 weken bij Samen eten.

Vind je het leuk?

Je leert de buurt op een andere manier kennen. Ik vind het heel erg goed dat de buurtcoöperatie ruimte geeft aan activiteiten die bijdragen aan het welzijn van buurtgenoten. Zoals het spreekuur van het Buurtteam en de HAP-groep*, daar maak ik wel eens een soepje.

*HAP verwijst naar *haperend brein én naar samen een hapje eten* ●



* Eesterkoor, (stoel)yoga, creatief actief, percussie ** werkgroep circulair, vergroeners, historische kring, Pittige Masterd, Energiecommissie, werkgroep wonen: het gouden ei

Afscheid Meta

Dit jaar nemen we afscheid van Meta, initiatiefnemer van buurtcoöperatie de Eester. Meta stopt als algemeen coördinator bij de Eester. Maar zal, zoals we haar kennen, betrokken blijven als buurtbewoner en gepassioneerde Eesterling! En zal met het boek met over werkwijze van de Eester het land in trekken. Haar functie wordt opgevuld door drie nieuwe collega's.

Mark (57) woont al 7 jaar met veel plezier in Pakhuis Zondag. Hij heeft altijd in de communicatie gewerkt. Sinds januari is hij beheerder van de Eester.



Hoe ken je de Eester?

Al snel na mijn verhuizing naar het Oostelijk Havengebied kwam ik in de Eester. Eerst bij de yogalessen van Anita, daarna voor vergaderingen van de Energiecommissie en het Pakhuizenoverleg. Inmiddels ben ik aandeelhouder en heb ik een bescheiden steentje bijgedragen aan de verbouwing.

Nu ben je beheerder

En dat is ontzettend leuk! Het is een heel afwisselende baan; het ene moment zet ik, samen met Adriaan, nieuwe tafels in elkaar, het volgende moment heb ik een gesprek over de aanpassing van het verhuurbeleid. Ook gebeurt bij de Eester enorm veel. Er zijn allerlei activiteiten en het is een komen en gaan van ac-

tieve buurtbewoners, die allemaal hun bijdrage leveren. Het was meteen duidelijk: bij de Eester heerst een vrolijke dynamiek, saai is het absoluut niet!

Wat doe je?

De functie van beheerder is niet alleen nieuw voor mij, maar ook voor de Eester, en zal in de praktijk steeds meer vorm krijgen. Allereerst ligt mijn focus bij het facilitair beheer (afronding van verbouwing en herinrichting), de begeleiding van de gastmensen en de verhuur. Later ga ik me bijvoorbeeld ook bezighouden met de uitbreiding van de programmering in de huiskamer.

Waarom wilde je bij de Eester werken?



Ellen (59) woont al 23 jaar op Sporenburg. Ze heeft gewerkt als interim manager, trainer en coach. Nu is ze de nieuwe algemeen coördinator van de Eester. We heten haar van harte welkom!

Hoe ken je de Eester?

Ik ga regelmatig naar activiteiten en lezingen in de Eester. Tijdens de campagne van de aankoop, kocht ik obligaties én kluste ik mee tijdens de verbouwing.

Nu ga je Meta vervangen

Eerst solliciteerde ik op de vacature van beheerder van de Eester. We kwamen er tijdens het gesprek achter dat ik wellicht meer geschikt zou zijn voor een andere functie. Toen de vacature voor algemeen coördinator kwam, heb ik opnieuw gesolliciteerd! Ik dacht nog: 'Moet ik dat wel doen? Ik woon immers in de wijk, waarin ik dan heel actief word.' En toen? Ik had een spontane ontmoeting met iemand op het KNSM-eiland, toen ik



Kay (31) is opgegroeid in de buurt en is vanaf het begin betrokken bij de Eester. Kay de Vries studeerde humanistiek, werkt bij Fonds voor Oost en start als buurtwerker bij de Eester.

Hoe ken je de Eester?

Via mijn moeder. Vanaf het begin heeft Meta mij, en mijn broers, bij de Eester betrokken. Ik hielp met van alles: bij de Eettafels was ik barman en daarna schoof ik aan bij de thematafels. Ik bezorgde krantjes, organiseerde de OHG-loop en hielp bij Eesterfestivals en buurtdiners.

Hoe vond je dat?

Maatschappelijke betrokkenheid is in onze opvoeding altijd belangrijk geweest. Mijn moeder werkte in de zorg en mijn vader was docent social work. Gesprekken hierover kregen we thuis altijd mee. We leerden ons bewust te zijn van anderen en om je (talenten) in te zetten voor anderen in de maatschappij.

een mooi stuk hout bij het vuil weghaalde. We raakten aan de praat over circulariteit en ik vertelde hem over de Eester en de BuurtTop. Hij heeft zich direct opgegeven! Terwijl ik wegfietste dacht ik: 'Dit vind ik echt leuk: mensen bij elkaar brengen.' Ik heb grote schoenen te vullen en dat vind ik best wel spannend. In ieder geval heb ik er heel veel zin in!

Wat breng je mee?

In mijn laatste baan ben ik geïnspireerd geraakt door de manier van leidinggeven die daar gebruikelijk was. Met name door de kracht van vertragen, om te kunnen versnellen. Als je schrijdt, zie je meer en hoor je meer. Soms moet je 'lui' zijn en afstand nemen, om iedereen op zijn moment 'aan boord te laten stappen', met zijn eigen talenten en inbreng. Zodat we samen verder gaan. Anders roei je alleen.

Ik kijk ernaar uit om nieuwe buurttalenten aan de Eester te verbinden. Er is zoveel kennis en kunde in onze wijk. Laten we elkaar versterken! ●

Wat ga je doen als buurtwerker?

Mijn belangrijkste taak is om bewoners met ideeën en initiatieven te ondersteunen. Bijvoorbeeld bij de ideeën die er ontstaan zijn tijdens de BuurtTop. Samen kijken we wat er nodig is om het uit te voeren. En kijken we welke buurtgenoten of groepen we aan de verschillende initiatieven kunnen verbinden.

Daarnaast zal ik me inzetten voor het 'lang leven thuis project'. Hoe kunnen ouderen zelfstandig, veilig en met plezier in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen? Om deze groep zo goed mogelijk te ondersteunen, verbinden we huisartsen, fysio's, BuurtBel en andere (informele) zorgorganisaties met elkaar.

Waarom bij de Eester?

Ik was op zoek naar zo'n functie en het is natuurlijk het leukst om dat in je eigen buurt te doen, op een plek die ik heel goed ken en waar ik me mee verbonden voel. Het grappige is, in deze functie komt het werk van mijn moeder en vader samen ●



buurtfestival georganiseerd door de Eester samen met winkelcentrum Brazilië

2023



circulaire verbouwing van buurtruimte de Eester



2024



heropening verbouwde buurtruimte de Eester



tweede BuurtTop 2025 - 230

2025



de Eester is het Huis van de Wijk en de Eester doet het Buurtwerk in het OHG

veiling, de opbrengst is voor de verbouwing van de Eester



Op naar de komende tien jaar!

Vind je het belangrijk wat de Eester doet? Wil je dat de Eester blijft bestaan? Steun ons dan duurzaam!

We zijn ontzettend blij met jouw gift. Hierdoor kunnen we de buurtcoöperatie blijven ontwikkelen tot een sociale, veilige en duurzame buurt.

Via de QR-code kun je aangeven met welk bedrag je de Eester wilt steunen. Kies een van de opties of vul zelf een bedrag in. Of ga naar www.de-eester.nl en klik op de rode knop 'steun ons'!

de Eester verduurzaamt

Wil je tips hoe jij je huishouden kunt verduurzamen? Wil je meer groen in de buurt? Duurzaamheid, daar zet de Eester sterk op in. Neem deel aan één van onze vele activiteiten. Of sluit je aan bij de Energiecommissie, de vergroeners of de werkgroep Circulair.

de Eester denkt mee & lost op

Loop je rond met een idee om het Oostelijk Havengebied veiliger, socialer of duurzamer te maken? De Eester is benieuwd naar jouw ideeën en organiseert regelmatig een brainstorm met buurtbewoners over de toekomst van de buurt. Loop bij ons binnen met jouw idee en wij kijken hoe je plan uitgevoerd kan worden!

de Eester zorgt & helpt

Heb je behoefte aan een steuntje in de rug? Wil je juist iets betekenen voor een buurtgenoot? Zorg voor elkaar in de buurt, dat vinden wij belangrijk. Daarom koppelt de Eester burens aan elkaar voor burenhulp. En we zijn benieuwd naar jouw idee voor goede zorg in de buurt!

de Eester leert & recreëert

De Eester heeft een gevarieerd creatief programma: van theater maken, zingen tot knutselen en natuurtekenen. Jaarlijks organiseert de Eester het Eesterfestival met buurtdiner. Voor iedere volwassene is er een passende activiteit!

de Eester Imps

Waar wordt jouw kind enthousiast van? De Eester verzorgt voor kinderen een breed aanbod aan cursussen. Van knutselen, koken, yoga en dansen tot ontdekkingstochten in de natuur. Zo ontdekt jouw kind haar/zijn passie, leert nieuwe vaardigheden en krijgt nieuwe vriendjes.